

Het geschenk van graaf Floris V aan Vlaardingen

1. Ik Floris, graaf van Holland, geef aan allen die dit schrijven zullen zien, te kennen, dat ik, in navolging van de voetstappen van mijn voorouders, met groot genoegen een cadeau schenk aan de trouwe burgers van Vlaardingen, die ik eerder, in 1273, stadsrechten verleende.
2. Ik Floris, ben zeer verheugd om vandaag hier de eregast te zijn en samen met burgers en bezoekers 750 jaar stadsrechten te vieren. Ik heb mij verdiept in het eeuwenlange reilen en zeilen van Vlaardingen en het is eigenlijk met geen pen te beschrijven hoe verwonderd en onder de indruk ik ben.
3. De Vlaardingers van nu koesteren hun roemrijke geschiedenis. Zij herdenken 1000 jaar later nog de Slag bij Vlaardingen die mijn voorouder graaf Dirk de Derde won. Zij wekken met regelmaat de middeleeuwse nederzetting Flardinga tot leven. Zij brengen een ode aan de bloeiende visserijstad die Vlaardingen ooit werd. Zij doen dit met een stadsfeest, met een wandeltocht en met het happen van haring zonder uitjes. Zij koesteren hun erfgoed met tentoonstellingen, beeldende kunst en verhalen. Zij eren het Geuzenverzet uit de Tweede Wereldoorlog op een ontroerend mooie manier.
4. Ik Floris, zeg: hulde aan alle Vlaardingers met gevoel en respect voor hun historie.
5. Ik Floris, wil vandaag, zondag 14 mei 2023, een geschenk aanbieden dat de trouwe burgers van Vlaardingen recht doet.
Ik kom met nieuwe stadsrechten, bedacht ik eerst, uit de macht der gewoonte.
Na zorgvuldige afweging heb ik echter besloten om Vlaardingen geen nieuwe stadsrechten te verlenen, maar een cadeau te geven met symbolische waarde.
6. Ik Floris, feliciteer de trouwe burgers van Vlaardingen met de rechten die zij zelf in de loop der eeuwen hebben verworven en de plichten die daaruit voortvloeiden, zoals ook geldt voor andere Nederlanders en wereldburgers die verlangden naar een rechtvaardige en stabiele samenleving. Ik feliciteer de trouwe burgers van Vlaardingen met hun mensenrechten en grondrechten, met de democratie waarin zij leven.
7. Ik Floris, prijs de trouwe burgers van Vlaardingen om hun liefde voor hun stad. Zij doen veel vrijwilligerswerk, ze steken de handen uit de mouwen. Zij nemen nieuwe stadsgenoten in hun midden op. Zij verdiepen zich in wereldproblemen en in vraagstukken die om de hoek of in hun eigen leven spelen. Zij hebben een mening en steken die niet onder stoelen of banken.
8. Ik Floris, zeg: hulde aan alle Vlaardingers die hun hart voor de stad en elkaar laten spreken.
9. Ik Floris, maak mij samen met de trouwe burgers van Vlaardingen ook zorgen. Hoe machteloos voel ik mij, te zien dat armoede, criminaliteit, verdeeldheid en ongelijke kansen ook na 750 jaar nog het geluk van mensen in de weg staan?
10. Ik Floris, ben niet hier om te somberen. Ik kom de trouwe burgers van Vlaardingen een hart onder de riem steken. Ik kom voor een flinke peptalk.
11. Ik Floris, sta volledig achter het motto van het Vlaardingse jubileumjaar: *Vlaardingen Doen!* Met de rechten en de plichten, het heldere verstand en de warme harten van de trouwe burgers van Vlaardingen is het vooral belangrijk dat ze doen wat ze met elkaar hebben afgesproken om de stad te laten groeien en bloeien.
12. Ik Floris, geef de trouwe burgers van Vlaardingen als cadeau daarom graag een symbool van verbinding: het V-teken van Vlaardingen.

De V staat voor van alles. Het is de V van Vlaardingen, van Verbondenheid, van Vindingrijkheid, van Voortvarendheid en van Verdraagzaamheid. Ik wens de trouwe burgers van Vlaardingen dat ze in harmonie en met durf hun stad verder Verfraaien en Verfijnen.

13. Met het V-teken kunnen mensen elkaar complimenteren als het goed gaat. Het is als een duim omhoog, een schouderklop, een high five.

Met het V-teken kunnen mensen elkaar ook op een Vriendelijke manier aanspreken, als het beter kan of moet. In het Vertrouwen dat mensen er samen uit komen.

14. *Ik Floris, graaf van Holland, richt me nu rechtstreeks tot u, de trouwe burgers van Vlaardingen. Ik geef u dit V-teken voor uw feestjaar. In de hoop dat u er Vrolijk van wordt. Na dit feestjaar verlaat ik u weer. De V is ook van Floris V en ik hoop dat u nog eens aan mij terugdenkt. Ik wens u het allerbeste.*

Het ga u goed.

Gedaan en gegeven in het jaar Onzes Heren 2023, op de Zondag voor 's Heren Hemelvaart.